

# 't Vie

Ik ben geen mens om te trouwen,  
maar het was in begin toch zo mooi.  
Jij was anders dan de andere vrouwen,  
het leven met jou was een droom.

**Maar het vuur dat ben ik kwijt,  
er blijft alleen nog spijt.  
Al ben je rijk en mooi misschien,  
maar ik wil je nooit meer zien.**

Het begon al na enkele dagen,  
ik had me eens goed laten gaan.  
Jij hield niet meer op met zagen  
en ik wist het, ik had me vergist.

**Maar het vuur...**

Zij deed niets anders dan verwijten.  
Ze zei: "Doe nu toch eens galant,  
blijf toch bij mij een keer zitten  
en wrijf zachtjes over mijn hand"

**Maar het vuur...**

Ik mag geen glas meer drinken  
of me nog eens goed laten gaan.  
Ik ga me van miserie verdrinken  
of ik spring op de zolder door 't raam.

**Maar het vuur...**