

# Op De Wenjd

Op de wind die ons tezamen bracht, laat ons nog eens drinken!

Geef ons van het edel vocht tot onze oogjes blinken.

Op de klop die we krijgen, vroeg of laat, op de dorst die toch nooit overgaat,  
op de vrouw die thuis te wachten staat...laat ons nog een keer drinken!

**Op dat beetje schone tijd die we nog mogen leven,  
op dat stukje eeuwigheid dat we nog mogen leven.**

Op onze wijsheid en ons grote gelijk, laat ons nog eens drinken.

Op het manendom en het vrouwenrijk, laat ons een oogje pinken.

Op de broederschap, de wereld rond, op het zwarte schaap, de geslagen hond,  
op het verdronken kalf en de grote mond... laat ons nog een keer drinken.

**Op dat beetje schone tijd...**

Giet ons ten slotte nog iets uit, vrienden, laat ons drinken,

En rol ons dan de kamer uit, als we omver zouden vallen.

Laat ons drinken op de laatste dag en sterven zonder zelfbeklag.

Als de pastoor aan ons iets verdienen mag, laat er ons iets op drinken

**Op dat beetje schone tijd...**